



Help, de Kerstdagen komen eraan!

Na de heerlijke lange zomer zijn we nu al bijna op de helft van de herfst en is het begin volgende week al november. Met vlak daarna december met al zijn feestdagen. En "Ik heb nog geen plannen." "Wat zal ik gaan doen?"

Jetty en Mark zien er tegenop en willen graag iets anders.

"Voor mij zijn de feestdagen zo langzaam een beladen tijd geworden. Elke keer gedoe waar te zijn, een soort verplichte gezelligheid waar mijn hart niet warm van wordt. De oppervlakkigheid spreekt me niet aan. Ik zie er gewoon een beetje tegenop. Nu ben ik ben op zoek naar iets anders, een plek waar ik me geborgen voel, waar oprechte belangstelling is voor elkaar en waar niet zoveel oordelen zijn" zegt Jetty.

Herken je deze uitspraken van Jetty? Zie je ook op tegen de feestdagen omdat je het niet meer wilt vieren zoals de afgelopen jaren. Of omdat je nu de eerste Kerst zonder je partner gaat beleven? Of omdat je nu zonder je kinderen bent deze dagen? Het is dan even zoeken wat je wilt en hoe je dat kunt invullen.

Ben jij ook op zoek naar zinnige dagen waarin je je vrij en geborgen voelt? Waar je gelijkgestemden ontmoet en waar meer singles zijn die er ook gewoon gezellige dagen van willen maken? Dan is het Kerst event misschien ook iets voor jou.

In het blog hieronder kun je ook het hele verhaal van Jetty en Mark lezen.



Warme AndersGroet
Carla & Luc



Na het zomervibes weekend...

Soms krijgen we cadeautjes die heel uniek en bijzonder zijn. Deze tekening van Astrid is er zo een. In een kleurrijke overzichtelijke vrolijke dynamische warme tekening heeft ze het weekend weergegeven. Precies zoals het was. Zoals wij het beleefd hebben.

Hartelijk dank Astrid voor deze prachtige prent.

Deze tekeningen zijn uniek, we wensen je veel succes met het

maken van nog veel meer van deze mooie tekeningen met je bedrijf Tins.



Massage weekenden

16-18 november 2018

en

25-27 januari 2019

Hou jij van massage en wil je een heel weekend lag in de massage flow zijn? Doe dan eens mee aan deze unieke weekenden waarin je naast massage ook verbinding met anderen ervaart. Het is geweldig leuk, verhoogt je geluksgevoel en je leert massage geven en ontvangen.

Blog

Gouden massage weekend, tijd voor jezelf.

Er wordt ingetogen gemasseerd. Vol aandacht gaan de handen vloeiend over de voeten, benen, billen en rug van de gemasseerden op de tafels. Deels mooi toegedekt met warme kleurrijke dekens en doeken wat een prachtig plaatje van rust en genieten geeft. Het voelt fijn, welke positie je dan ook inneemt.

[Vol aandacht en overgave](#)

Natuurlijk zijn er de 6 mensen die op de tafels liggen en de massage ondergaan en ontvangen in een volledige ontspanning. Kunnen toelaten en ontvangen lukt wel na een weekend lang waarin we vele grepen, houdingen en technieken hebben doorgenomen en geoefend met elkaar. Telkens met iemand anders, hoe meer wisselingen van massage partners, hoe meer verschillende ervaringen van druk, tempo en vaardigheid om een massage op maat te leren geven. Door de aandacht en overgave die er is het al fijn om aangeraakt te worden. Te voelen hoe fijn dat is en wat het verder in je losmaakt. [Lees meer](#)



Help, de Kerstdagen komen eraan!

"Ik wil een echte leuke Kerst" zegt Mark.
"Sinds mijn scheiding is het een heel gedoe rondom Kerst. Ik vind het telkens een zitting. Voor veel mensen is het top familiefeest, maar bij ons ligt dat wat anders, wat ingewikkelder. Ik voel me al gauw het vijfde wiel aan de wagen en daar heb ik eerlijk gezegd niet zoveel zin meer in.

Het heeft echter wat moed en lef nodig om wat anders te gaan doen en dat heb ik nu nog niet. Ik ben wel aan het rondkijken om de kerstdagen dit jaar eens heel anders te gaan vieren.

Als jongvolwassene had ik er ook al niet zoveel mee en dat is nu helemaal weg. Er hangt een gemaakte sfeer van 'gezellig en leuk' omheen, terwijl het voor mij als een verplichting voelt. Ik ervaar het als een lege huls en ik heb er geen zin meer in.

Dus ik wil Kerst anders vieren op een leuke plek met andere mensen, waarbij ik me thuis voel. Waar ik echt contact heb, stilte en verbinding ervaar en en ook een feestelijk gevoel met lekker gezond eten kan hebben".

[Lees hier het hele blog.](#)



December Kerst en Oud en Nieuw

De feestdagen van december zijn nog een paar maanden weg. Toch kun je er al over nadenken wat je gaat doen op die dagen. [KerstAnders](#) is een 5-daags event voor volwassenen. [OudenNieuwAnders](#) is een bruisend festival voor volwassenen en kinderen.

Het is allebei in Havelte.
Je kunt èèn event boeken, of allebei.
Op de tussen liggende dagen is er een [massage dag](#).

Co-creatie

Er is ook nog plaats voor co-creators zowel bij het Kerst event als bij OudenNieuw festival.
Je kunt dan een workshop(s) geven in dans, zang, schilderen of theater.

Of wil je helpen achter de schermen, in de keuken of in het kinderprogramma?
Neem dan even contact met ons op. Kan als reply op deze mail.

