



Nieuwsbrief over
de zomerweken, workshops en ontmoetingen
oproep voor enthousiaste mensen voor het kinderteam!



Hoi

Op het feestje kom ik mensen tegen die ik al lange tijd niet meer gezien heb. Het is leuk om elkaar weer te ontmoeten en uit te wisselen hoe het ook alweer was. Oude herinneringen die bijzonder zijn omdat ze impact hebben gehad op keuzes die zijn gemaakt.

Vriendschappen

Deze mensen heb ik allemaal bij VakantieAnders ontmoet, ze zijn daar allemaal een of meer weken op vakantie geweest. Er is een vriendinnen groep ontstaan die maandelijks samenkomt en nieuwe ervaringen met elkaar deelt. Het is een hechte groep geworden, ze zijn belangrijk voor elkaar. Ik vind het heerlijk om te horen hoeveel plezier ze samen hebben en het allerleukste vind ik dat ze elkaar in onze zomerweken hebben ontmoet!

Want dat gebeurt vaak. Er zijn veel mensen die een vriendschap of relatie opbouwen na vakantie bij ons. In onze zomerweken gebeurt er echt iets, in de ontmoetingen ontstaan er verbindingen die een toegevoegde waarde kunnen geven aan de vakantie of zelfs aan je leven. Hoe leuk is het dan om dat op een feestje weer eens zo terug te horen

"het is echt zo" zegt Merel

We staan nu weer voor de zomerweken. De tenten worden weer opgebouwd en we gaan een fantastische zomer tegemoet. Het spettert van workshops, allemaal energiek en dynamisch. Om plezier te maken en, zoals Merel het gisteren ook op het feestje verwoordde, "om de verbinding ook echt te voelen. Dat is echt zo mooi aan de zomerweken bij jullie". Het feestje was al leuk, en na dit gesprek werd het nòg leuker.

Ik hoop velen van jullie te ontmoeten deze zomer.

Wil je meer weten over de workshops, of over het kinderprogramma, of de blogs? Lees dan hieronder even verder.



Andersgroet,
Carla & Luc

Klik hier om meer te lezen over de zomerweken

De zomerweken

zijn van 14 tot en met 25 augustus.
Zes weken lang!

Met rituelen en kampvuur, met gezonde maaltijden, workshops, cursussen en veel natuur.
Om de ontmoetingen, de verbindingen op en top te beleven.

Er zijn nog plaatsen, dus boek jouw zomerweek en geniet mee van al het mooie van Anders!

Een greep uit de workshops en cursussen van deze zomer.....

YOGA

Deze zomer is er elke week yoga, in workshops of in cursus vorm. Om je lijf te voelen, om bewust te zijn van wat er is en wat er mogelijk is. Zonder moeten, zonder prestatie, maar wel ervaren zonder oordeel. Maryanne van Ruijven staat voor de Hara-O-Yoga aan het begin van de zomerweken. Kim Nuij zal later Yin-Yoga geven. Allebei hebben ze er nu al zin in. Hoe fijn is het om in de zomer ook lekker yoga te kunnen doen met elkaar.

Klankreizen, drumcirkels en reiki

Jeroen en Kim komen deze zomer in 4 weken hun klankreizen geven. Lijkt op de bekende dreamtime healing, maar dan met meer instrumenten. Lekker liggen op een matje onder een dekentje en luisteren naar alle mooie muzikale geluiden van de instrumenten zoals de handpan.

Er zijn dan drumcirkels voor mannen en apart drumcirkels voor vrouwen. heb je zelf een drum, djembe of anders instrument dat daarbij past, neem het dan gerust mee.
verder geven zij ook een reiki cursus en mindfulwalks.

Wie ben je werkelijk?

Wil je deze zomer een week lang op een ontdekkingsstocht gaan? Ontdekken wie je werkelijk bent? Welke kwaliteiten er nog ongebruikt en toegedekt in je zitten? om ze tot volle bloei te laten komen? Met hulp uit verschillende bronnen neemt Anna je mee en ga je een fijne week beleven om te ervaren dat je van binnen nog mooier bent dan je al denkt!

Innerlijke familie

De innerlijke familie is een model dat je helpt jezelf en anderen beter te begrijpen. Als je aan de slag gaat met jouw innerlijke familie ga je zien, begrijpen en waarderen hoe mensen in elkaar zitten. Dit begrip maakt het makkelijker om verschillen te overbruggen en samen te werken. Je leert jezelf beter kennen en kunt zo leren putten uit een ruimer repertoire aan eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Marina geeft deze boeiende cursus in de week van 18-24 augustus.

Ik ben geweldig!

Durf jij het hardop te zeggen, of denk je het alleen nog maar? ken jij jouw blokkades? Wat doe jij om royaal te roepen Ik ben geweldig! Hoe kunnen etherische oliën daar een rol in spelen? Dit en meer workshops van Marielle.

Nog veel meer.....

Elke week massage djembe, familie opstellingen, godinnenavonden, mandala tekenen, yoga, theatersport, acrobatiek, lekker en gezond vegetarisch eten en kampvuur onder de sterrenhemel!

Volgende nieuwsbrief nog meer over de workshops theatersport en hoe adem jij? en verhalen vertellen en NLP en het medicijnwiel.

[lees hier nu al meer.](#)





Elke week is er een kinderprogramma.

Alle kinderen zijn welkom om daar aan mee te doen. Lekker buiten zijn, ontdekken, ontmoeten en spelen met de natuur, water en andere kinderen. Expressie, creatief en uitdagend.

Elke week is er ook een kinderteam.

Om samen met alle kinderen een leuke tijd te hebben.

Er zijn nog plaatsen in het kinderteam!

Ben je enthousiast, 19 jaar of ouder, vind je het leuk om met kinderen samen te zijn en activiteiten te ondernemen? Meld je dan bij ons aan.

En wie weet heb jij dan ook hele leuke weken in een prachtige omgeving waar jij en de kinderen samen gewaardeerd en gerespecteerd worden.



Nieuw blog

[Yogales en tosti's maken in een zomerweek.](#)

Over Myrna en haar dochters, of over de angst en trots van Myrna?
Verhalen uit de zomerweken!