



Hoi

Vrijheid is een groot goed. Wij hebben hier in Nederland de vrijheid om onze eigen keuzes te maken en vinden het vaak vanzelfsprekend. Het is goed om erbij stil te staan dat deze voor ons logische vrijheid niet overal zo gewoon is. Ik herinner mij het verhaal van een Braziliaanse jonge vrouw die voor het eerst in Nederland was en graag naar Amsterdam wilde gaan. Een familielid wilde haar naar de trein brengen zodat ze zelf alleen verder kon reizen. De jonge vrouw wist niet wat ze hoorde en was zeer verbaasd dat het mogelijk is om alleen per trein te reizen zonder begeleiding. Er ging een wereld voor haar open...

Vrijheid.....

Om je eigen keuzes te maken
 Om op je eigen manier te mogen leven
 Om te doen waar je blij van wordt
 Om met mensen die je raken om te gaan
 Om lief te hebben van wie je houdt
 Om te vergeven wat 'fout' is
 Om de liefde te voelen die er is
 Om zacht te zijn als het nodig is
 Om jezelf in de zon te zetten als dat nodig is
 Om dankbaar te zijn voor alles wat er is
 Om emoties toe te laten
 Om stil te staan en stil te zijn en bewust te zijn dat mensen hebben gestreden voor vrijheid
 Om te waarderen wat er wel is
 Om te kunnen zeggen wat je denkt,ervaart en voelt
 Om te mogen schrijven wat je wilt
 Om vakanties te kunnen kiezen die je aanspreken
 Om te genieten, te ontspannen en de vrijheid te vieren!



Andersgroet,
Carla & Luc

De jubileum zomerweken

zijn van 14 - 21 juli en van 21-28 juli.

Met veel verschillende workshops zoals djembe, Tao, Yoga, massage, familieopstellingen, theatersport, meditatie, godinnenavonden, natuurbelevingen, feng shui, dreamtime healing, dans, muziek, zang en dans!

Met rituelen en kampvuur, met gezonde maaltijden en veel natuur.

Om de ontmoetingen, de verbindingen op en top te beleven.

De zomerweken gaan ook daarna nog door tot en met zaterdag 25 augustus.

In die weken zijn er ook ontmoetingen, verbindingen en workshops om in je vakantie van te genieten.

Elke week is er een kinderprogramma.

Alle kinderen zijn welkom om daar aan mee te doen. Lekker buiten zijn, ontdekken, ontmoeten en spelen met de natuur, water en andere kinderen. Expressie, creatief en uitdagend.

Elke week is er ook een kinderteam.

Om samen met alle kinderen een leuke tijd te hebben.

Er zijn nog plaatsen in het kinderteam!

Ben je enthousiast, 19 jaar of ouder, vind je het leuk om met kinderen samen te zijn en activiteiten te ondernemen?

Meld je dan bij ons aan. En wie weet heb jij dan ook hele leuke weken in een prachtige omgeving waar jij en de kinderen samen gewaardeerd en gerespecteerd worden.



Kamperen
Natuur
Ontmoeten
Genieten
Workshops
Kinderprogramma
Dans
Massage
Kampvuur
Muziek
Lekker en gezond eten
Samen zijn
Beleven

Je bent goed zoals je bent...

5 mei 2018 VakantieAnders

Je ontvangt deze mail omdat je hebt aangegeven interesse te hebben in onze zomerweken, wandeldagen, Kerstevent of OudenNieuwfestival.