



Hoi ,

In de zomer na mijn scheiding heb ik de wens om op vakantie te gaan naar een plaats waar ik ook andere volwassenen ontmoet. Ik heb het goed en gezellig met mijn kinderen en in de avond vind ik een glaasje wijn en een goed volwassene gesprek met iemand anders voor mijn tentje een aantrekkelijk idee.

De 1e zomer was heel kort na de scheiding. Samen met de vader van mijn kinderen heb ik een camping in de buurt uitgezocht. Op de eerste zaterdag gingen we er samen de kinderen naar toe, zochten een leuke plaats voor de tent uit en hebben die opgezet. In de avond ben ik naar huis gegaan om op de tweede zaterdag weer terug te keren voor mijn week met de kinderen. Zij waren er de hele week met hun vader en nu wisselden wij elkaar af. Het was een fijne week maar ik kwam ook het lastig om alleen-op-vakantie-te-zijn tegen. Op de derde zaterdag hebben we met ons vieren weer alles opgeruimd in ingepakt.

Nu, een jaar verder wil ik het anders en ook alleen met de kinderen op pad. In die zomer heb ik een huisje gehuurd in de buurt van mijn ouders en familie, dan kon ik hen opzoeken terwijl ik toch een plek voor ons zelf had en tijd genoeg om in een bekende omgeving waar ik opgegroeid ben ook uitstapjes met de kinderen te maken. Het was een wel weer een fijne vakantie maar ik miste ook het contact met andere volwassenen aan het einde van de dag, voor dat glaasje wijn en praatje.

Toen had ik Vakantie Anders nog niet ontdekt!

Nu wel. En ik nodig iedereen die graag samen het zijn/haar kinderen op vakantie gaat en het net als ik ook fijn vind om andere volwassenen te ontmoeten, uit om samen een zomerweek naar de Ardennen te gaan. Een hele week lang tijd te hebben voor jezelf, mee kunnen doen aan workshops als je kind naar het kinderprogramma gaat. En veel tijd samen met je kind te hebben. Extra tijd zelfs want wij doen de boodschappen en bereiden alle maaltijden waardoor jij kunt aanschuiven als het eten klaar staat.



Tot Anders!
Carla & Luc.



In elke nieuwsbrief vind je een nieuwtje over de komende zomerweken.

Deze zomer komt Fatima weer koken. Met liefde en overgave zal ze weer heerlijke gezonde maaltijden voor ons bereiden met een vleugje van haar gulle lach en Afrikaanse roots erin verwerkt!

[Wil je meer lezen](#) over workshops en cursussen in de zomerweken?

Workshops om elkaar en jezelf te ontmoeten?

Om in verbinding te zijn met elkaar?

Om te ontdekken, ontwikkelen en ontspannen....heerlijk in je vakantie.



Kinderteam en vrijwilligers

In de zomerweken hebben we plaats voor vrijwilligers die het leuk vinden om mee te doen en actief te helpen achter de schermen of in de horeca, bar of keuken.

En we hebben nog plaats voor mensen die het leuk vinden om actief te zijn in het kinderteam. Is het iets voor jou? Laat het ons weten. Stuur je reactie in een reply op deze nieuwsbrief.



Rugmassage en ademworkshop in èen weekend!

In het [massage weekend](#) van 11-13 mei staan er veel rug massages op het programma. De koning van de massage, altijd weer fijn om te ontvangen. Aanrakingen op je rug zijn prettig omdat het je een gevoel van gezien worden en ondersteuning geeft. Massage doet daar nog een scheepje bovenop.

NIEUW in dit weekend is de ademworkshop!

Wordt een nog betere masseur en zet je adem in om de ontspanning in jezelf te voelen en je massage nog meer af te stemmen op je maatje. We hebben er leuke en uitdagende oefeningen voor.

Grijp je kans en doe mee! Ook heel geschikt als je aan het begin van het masseren staat.



Wil jij naar het yoga festival èn naar een zomerweek in de Ardennen?

Boek jouw vakantie voor 15 april, dan betalen wij jouw kaart! Hoe leuk is dat!

Het eerste yoga festival Amersfoort gaat op 16 juni op een mooie locatie net buiten de stad plaatsvinden. Verbinding is er samen met ontmoeten en ontwikkelen een belangrijk element, een hele dag samenzijn met met andere yoga liefhebbers.

[Lees hier alles over deze unieke actie.](#)



Anders wandelen

Op 29 april is er weer aan [AndersWandeling](#).

In de Biesbosch lopen we naar de Deeneplaat, een gebied waar je sinds enkele jaren pas met een voetgangersbrug kunt komen. Een gebied met uitgebreide flora en fauna.

Zin om mee te wandelen?

Leuke weetjes over de natuur te horen van Dorine? Meld je aan en ontmoet leuke Anders mensen om de sfeer van Anders weer te proeven of om kennis ermee te maken.

Op 3 juni is er een AndersWandeling in de duinen bij Den Haag.



Blogs.

Carry komt telkens in 'Een andere wereld' als hij bij VakantieAnders is.

'In 2008 was mijn eerste keer bij de zomerweken. Dat was ook de eerste keer dat ik alleen met mijn dochter op vakantie ging. Ik vond het heel spannend. Ik was toen op internet een beetje aan het zoeken, vooral naar iets voor alleenstaande ouders' [Lees verder](#)

Op onze site vind je telkens weer nieuwe blogs over uiteenlopende VakantieAnders onderwerpen.

We bieden ook een podium aan **gastblogschrijvers**. Is het iets voor jou? Laat het ons weten, stuur je reactie in antwoord op deze nieuwsbrief.

AndersWandelen 29 april

Mazzaze weekend 11 - 13 mei

Anderswandelen 3 juni

Aanwezig op Yoga festival Amersfoort 16 juni

Jubileum Zomerweek 14 – 21 juli

Jubileum Zomerweek 21 – 28 juli

Zomerweek 28 juli – 4 augustus

Zomerweek 04 – 11 augustus

Zomerweek 11 – 18 augustus

Zomerweek 18 – 25 augustus

Nieuwsbrief 8 april 2018
VakantieAnders.nl
info@vakantieanders.nl